



Ik mag stoppen met vechten en strijden.
Ook tegen mijn eigen innerlijke demonen!



Ook mijn duistere kantjes verdienen liefde.
Eigenlijk verdienen ze net héél veel liefde!



Ik hoef geen enkele emotie of gedachte weg te duwen of te veroordelen. Ik geef hen allen bestaansrecht.



Ik stop met mezelf fout te maken en af te kraken,
op welke manier of in welke situatie dan ook.



**Ik ben blij dat ik fouten en vergissingen mag maken zoveel
ik wil.**



Ik kies ervoor om mezelf lief te hebben ipv mezelf te veroordelen.



Wat kan ik allemaal tegen mezelf zeggen om mezelf te EREN,
nu, op dit moment?



Ik kies ervoor om een engel te zijn voor mezelf.
Een oneindig geduldige, onvoorwaardelijk liefdevolle engel.



Ook mijn twijfels en onzekerheden verdienen mijn liefde.



Hoe ziet mijn leven eruit wanneer ik mezelf volledig vertrouw
en mijn leven leef vanuit pure inspiratie?



Lieve universum, welke is jouw hoogste visie voor mij?
Gids mij erheen!



Hoe kan ik meer plezier hebben in mijn leven?



Ik laat controle willen houden over x en x LOS
en geef een hogere, oneindig wijze en Liefdevolle Kracht de
toestemming zijn werk te doen ter mijner ere.



Hell YES! Ik maak genieten van mezelf, mijn lijf,
mijn leven en mijn creativiteit een **PRIORITEIT**



**Ik ben belangrijk!
En ik heel en groei ervan door het mezelf vaak genoeg te
vertellen.**



Ik kies ervoor om mezelf te bewonderen.



Wat is er allemaal prachtig en geweldig aan mij?



Hoe kan ik de best mogelijke versie van mezelf zijn – hier en nu??



Ik neem het zeggenschap over mijn leven terug in eigen handen.
Mijn leven is van MIJ!



Ik aanroep hier en nu het hoogste Licht om door mij heen te werken!



Ik mag mijzelf op de eerste plaats zetten!



In elke moeilijke situatie vraag ik mij af :
Wat is juist hieraan dat ik nu nog niet kan zien?



Bij pijn en bij alles dat er 'mis' lijkt te gaan in mijn leven zeg ik:

Dankjewel om mij te helpen!

Ik beseef namelijk dat het universum Pure Liefde is en enkel mijn hoogste
Goed en groei beoogt.



Ik geef ruimte en bestaansrecht aan mijn angsten.
Het is oké om bang te zijn.



Heb ik liever gelijk of ben ik liever blij en gelukkig?



Mijn wens voor jou is dat je altijd voor Liefde kiest.



www.natuurlijkwelzijn.be